

BIJ HET BEGIN EN HET EINDE VAN IEDERE LES GROETEN DE LEERLINGEN, ALLEMAAL OP HUN KNIEËN, DE LERAAR.



HET GROETEN MOET IN STILTE GEBEUREN MET DE KIMONO NETJES AAN EN DE BAND GOED VAST. OP EEN TEKEN VAN DE LERAAR LEGGEN ALLEN DE HANDEN OP DE GROND EN BUIGEN HET LICHAAM, MAAR BLIJVEN WEL OP DE HIELEN ZITTEN.



ZOALS IK

EN ZOALS IK

## DE GROET (REI)

WANNEER MEN STAAND GROET HEET DIT RITSUREI  
WANNEER HET OP DE KNIEËN GEBEURT ZAREI